



Dankbare herinnering aan

DE HEER

**Henri BAERT**

**echtgenoot van Mevrouw  
Mariette PANNECOUCKE**

geboren te Ronse op 23 augustus 1923  
en er godvruchtig overleden op 28 mei 2004,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

*Vertel het aan een kind,  
dat jong genoeg is om het te begrijpen.  
Vertel het aan een dier,  
misschien alleen maar door het aan te kijken.  
Vertel het aan de huizen van steen,  
vertel het aan de stad,  
hoe lief ik je had.*

*Maar zeg het aan geen mens.  
Ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden niet willen geloven dat  
een mens een mens zo liefhad als ik jou.*

Mariette PANNECOUCKE, *zijn echtgenote;*

Pierre en Christiane SEVRIN-BAERT,  
*zijn kinderen;*

Olivier en Ambre DUBOIS-SEVRIN,  
Didier en Aline LADURON-SEVRIN,  
*zijn kleinkinderen;*

De families BAERT-FAUCONNIER en  
PANNECOUCKE-SAELENS,

**danken U voor de blijken van medeleven.**

